

Riksdagsseminarium den 7 mars 2018
Samhällsinformationens betydelse för demokratin
Allas rätt till tillgänglig information

**Standardiseringsarbete för enhetliga och
funktionella grafiska symboler**

Kristofer Petraeus SIS,
Susanne Barkvik, FKS/ tekniska komittén 493
Grafiska symboler



SWEDISH
STANDARDS
INSTITUTE

Kristofer Petraeus och
Susanne Barkvik

Standardiseringen – lokalt och globalt



Det är inte pengar
som får världen
att fungera.

Det är
standards.

Syftar till att förbättra och skapa publika informationssymboler för ökad tillgänglighet.

Att göra olika platser i samhället tillgängliga för alla människor.

I det ingår att arbeta för enhetligare och mer funktionella grafiska symboler, som utgår från design-för-alla principen.

Bakgrund

ISO/TC 145 Graphical symbols

- Har funnits sedan 1970
- 20 aktiva medlemsländer
- 30 observatörländer

SIS/TK 493 Grafiska symboler

- Har funnits sedan 2005
- 8 deltagande medlemmar

Vad är standardiserade grafiska symboler?



- Snabb information
- Är språkoberoende
- Förmedla information på olika ställen i samhället
- Symboler ska vara begripliga
- Inte bara färgglada och roliga
- Viktigt att symbolerna är enhetliga
- Olika symbolsystem
- Grafiska formen

*Vad en symbol symboliserar kan man inte veta.
Förståelse kommer genom att vi använder dem i
olika miljöer. I olika sammanhang och enas om dem*

Hur arbetar arbetsgruppen på SIS, TK 493?

- 2005 - projekt med Hjälpmedelsinstitutet, SIS och en rad Handikapporganisationer I arbetsgruppen många olika experter bl.a. grafiska formgivare.
- Inkluderade personer med funktionsnedsättningar, Sverige är världsledande och detta har uppmärksammats internationellt.
- Kartlägga var det saknas symboler i samhället,
- Uppdatera redan framtagna symboler.
- Samarbete med SPSM där vi tar fram standarder från befintliga pictobilder
- Symbol så går den vidare för granskning
- Vägledande för vårt arbete är ISO standarden. *ISO: är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer i 162 länder.. ISO:s uppgift är att utarbeta standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa.*

Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla.

SS 30600:2015

Denna standard innehåller 86 grafiska symboler



Vilken nytta gör standardiserade grafiska symboler?

- Konsekvent användande ger enhetlighet och igenkänning
- Underlättar att förstå och orientera sig på allmänna platser
- Ökad tillgänglighet för alla oavsett funktionsförmåga
- Hjälper människor att göra rätt saker på rätt plats
- Standardiserade grafiska symboler är bra för alla och nödvändiga för vissa

ISO 7001

Exempel på symboler som tagits fram i Sverige som nu är internationella symboler.



Behov av standardiserade grafiska symboler i ett samhällsperspektiv?

- Tillgänglig samhällsinformation kräver ett standardiserat grafiskt symbolsystem.
- Snabbt skaffa information, både i det fysiska och i det digitala rummet.
- Snabbt orientering
EV. hur skulle vi kunna använda våra datorer om det inte fanns ikoner=standardiserade grafiska symboler som underlättar vårt arbete.
- Tack vare modern teknik är det enkelt att framställa och sprida bildsymboler. För människor med kognitiva funktionsnedsättningar är dessa grafiska symboler också nödvändiga för att ta emot och förstå information.
- För att möta det stora behov som pågår, runt om i Sverige men även internationellt finns en rad projekt om bildsymboler för samhällsinformation, men än har man inte skapat ett enhetligt symbolsystem.

Vilka utmaningar står vi nu inför?

- Tillgång till enhetliga, lättillgängliga, kostnadsfria standardiserade grafiska symboler som möjliggör för alla att delta i samhället finns ej idag
- Ett övergripande myndighetsansvar som driver och bevakar dessa frågor saknas idag. Detta rimmar dåligt med funktionshinderspolitikens mål med ett samhälle tillgängligt för alla. T.ex finns inte myndigheter som Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för tillgängliga medier samt Post- och telestyrelsen med i arbetet.
- Det finns inte heller medel eller uppdrag att marknadsföra eller sprida de grafiska standardiserade symboler inom olika samhällssektorer.
- Dessutom är tillgången till framtagna grafiska symboler inte kostnadsfri. Det är en viktig faktor som innebär att tillgängligheten ytterligare begränsas.

Vad behövs för ett tillgängligare samhälle?

- Det behövs förändringar för att nå funktionshinderspolitikens mål.
- De mål som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och som ska säkerställa varje individs möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva oberoende och att fullt ut kunna delta i samhällslivets alla delar.
- Det behövs en myndighet som driver och bevakar dessa frågor, så att vi målmedvetet arbetar tillsammans med ökad tillgängligheten i hela samhället.
- Ökad medvetenhet i kombination med kostnadsfri standardiserade grafiska symboler kommer att driva utvecklingen framåt.



TACK för uppmärksamheten!